

Agenda erediensten

mei 2024

- 05 Ds. I.A. Padmos Kaag
- 09 *Hemelvaartsdag*
Wandeling 9.00 uur vanaf Overduin
Aansluitend dienst in de kapel van Overduin
- 12 Ds. R. de Reus Warmond
- 19 *Eerste Pinksterdag*
Dienst in Kaag
Ds. I.A. Padmos Kaag
en pastoor van Lent
- 26 Ds. C.K. Koekkoek Katwijk a/d Rijn

juni 2024

- 02 Ds. I.A. Padmos Kaag

Maandagenda

05 mei	Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk Actie Drop je dopje
07 mei	Vergadering Moderamen
09 mei	Hemelvaartsdag, wandeling 9.00 uur, dienst 10.00 uur
14 mei	Vergadering Kerkenraad
19 mei	Pinksterdienst in Kaag, aanvang 10 uur

Colofon	
Redactie Mariet Jonker tel. 4072565 Edith den Otter tel. 4022244 Liesbeth Visser tel. 4026468 Thea Sterk tel: 4073711	Abonnementen (incl. internet) Postjaarabonnement € 28,50 Jaarabonnement € 17,50 Internetjaarabonnement € 7,50
e-mail kopijadres kopijderank@gmail.com emdokter@xs4all.nl jonker49@ziggo.nl sterkethea@casema.nl liesbethvisser48@gmail.com	Verzoeken toezending digitaal maandblad keeslies@msn.com
Distributie Mieneke Leendertse tel: 06-34311363	Uiterste inleverdatum kopij maandblad juni – juli 2024 maandag 13 mei vóór 18.00 uur naar: kopijderank@gmail.com Dit wordt een maandblad voor 2 maanden
Redactieadres Liesbeth Visser tel. 4026468	Vormgeving en opmaak jennyroodenrijs@gmail.com tel: 06-12588169

Lied 691

De Geest van God waait als een wind



De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Van de Redactie

De redactie heeft als eerste de mooie bijdrage over zingen kunnen lezen en dat riep van alles bij ons op. Zingen met elkaar en ook voor elkaar. De prachtige teksten o.a. van Huub Oosterhuis die ons op weg begeleiden. Allerlei emoties die in liederen verwoord zijn. Bij zoveel gelegenheden past een lied. Wij besluiten dit woordje van de redactie met:

Wij zingen het uit!

Ter overweging _____

Op weg naar Pinksteren geef ik u graag iets mee ter overweging. Een stukje over 'zingen' van Sytze de Vries, uit zijn boek: 'Geestigheden: miniaturen over Gods Adem.'

Adem tekort?

In de kerk gaat het er zingend aan toe. Dat is een kwestie van adem, ook van lange adem en ademnood. Maar waar het gesproken woord gemakkelijk tussen de oren blijft hangen, daalt het gezang af in ons lijf en resoneert het in wat we zijn.

De dichter Willem Barnard heeft ons een nieuwe manier van zingen bijgebracht! De gewoonte namelijk om uit volle borst te zingen lijkt nogal eens op een poging je eigen vragen te overschreeuwen en al je twijfels weg te masseren. Dan zijn we bezig onze vroomheid uit te zingen, en niet ons het geloof binnen te zingen.

Maar wij zingen – zegt Barnard – niet in de eerste plaats omdat we *pneuma* (lucht, geest) te veel hebben, geest in volheid, maar omdat we adem te kort komen en al zingende met volle teugen ons het geloof te binnen brengen, het her-inneren.

Waar het ooit misschien om een gelovig zingen ging, gaat het er nu om al zingend te gaan geloven.

Tot zover dit miniatuur over 'zingen'. Daarbij nog een aantal opmerkingen van mijn kant.

Zingen doen we (in de kerk) niet alleen voor onszelf en namens onszelf (net zo min als bidden!), maar ook altijd vóór en namens anderen, voor wie geen stem hebben en voor wie adem te kort komen. Plaatsvervangend! De een voor de ander. En het

wonderlijke is misschien dat we er zo ook zélf door verrijkt worden, bevrijd uit de beslotenheid van ons eigen bestaan en uit eigen zorgen. We zingen niet alleen omdat we zo opgewekt en



vrolijk zijn, maar we zingen ook omdat we de *afstand* tussen Gods beloften van recht, vrede en geluk aan de ene kant en onze wereld, ons leven aan de andere kant (die daar vaak zo weinig van te zien geven) in het lied als het ware overbruggen.

De Geest komt – om zo te zeggen – tot ons in het lied. Hij doet ons zingen en overbrugt zo de afstand tussen Gods beloften en onze gevoelens van somberheid en ongeloof. De Geest houdt de moed erin; de Geest houdt de lofzang gaande.

Pinksteren

Op zondag 19 mei is het Pinksteren. Dan zal er weer een Openluchtviering worden gehouden achter de Stal op Kaag, uitgaande van de Kaagse kerken. Ook de Rank is weer uitgenodigd. Pastoor Kees van Lent en ondergetekende hopen in deze viering voor te gaan. Muzikale medewerking zal worden verleend door het koor 'Rhythm of Life' uit Nieuw Vennep o.l.v. dirigent Carole Kroese. Op zijn website stelt het koor zich als volgt voor:

“Zingen voor je Leven Haarlemmermeer (de naam die we tegenwoordig dragen is Rhythm of Life) is een van de 31 koren van Kanker in Beeld en is bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met kanker, hun naasten en andere betrokkenen. Je stem durven gebruiken kan ruimte geven en een gevoel van bevrijding teweegbrengen. Het plezier in zingen staat echter voorop. We hopen dat u net zoveel geniet van het zingen als wij. Zingen geeft troost, steun en kracht, maar bovenal plezier!”

Aardig is dat dit koor ook Nederlandstalige liederen zingt. We zijn benieuwd. De viering begint om 10 uur, maar vooraf wordt er al een lied gezongen, nl.: *Veni Sancte Spiritus* (Kom Heilige Geest). Dus houd daar rekening mee. Ik heb begrepen, dat we mogen meezingen als we een lied kennen. En natuurlijk hopen we op mooi weer! Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Weet, dat u dan van harte welkom bent!

Uit eigen kring

Jubilea

In dit nummer van ons maandblad vraag ik uw aandacht voor 1 jubileum en 2 verjaardagen.

Op 2 mei hoopt Geertje de Vreugd 80 jaar te worden (Nieuwe Duinweg 38, 2224 ED Katwijk) en op 18 mei wordt Gijs Meijvogel ook 80 jaar (J.W. Frisodreef 1, 2224 BB Katwijk).

Beiden alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Op 4 juni zijn Patricia en Guido Meijvogel- van der Krogt 25 jaar getrouwd (Helm 7, 2224 GW Katwijk). Een zilveren jubileum, waarmee wij hen feliciteren. Dat jullie samen met jullie dierbaren een mooie dag mogen beleven!

Met hartelijke groet,
Iman Padmos

Dankwoord

Lieve allemaal,

Deze krijttekening is mijn dankjewel voor de verbondenheid die ik even extra mocht voelen toen ik de bloemen kreeg en de paasattentie. De onderlinge bewogenheid ontroert me. Er is/blijft heel veel wat ik niet kan. Maar bloeien kan ik wel.

Daar deel ik graag in: voor al diegenen die (ook) dagelijks omgaan met de (vele) beperkingen van hun lijf en/of hoofd.



Hartelijke groeten,
Vera Veldhuis

Van buiten naar binnen
wrijven met krijt
verzachten
aarden
Vanuit de wortels
een mooie boom in binnenste
Helemaal in bloei? Vroeg ik voorzichtig.
En gaf toen zelf het antwoord: Ja.

Bloemengroet

Na afloop van de dienst zijn de bloemen met een kaartje naar de volgende gemeenteleden gegaan, omdat zij een jubileum te vieren hadden, omdat zij extra waardering verdienen, of ter ondersteuning.

In de afgelopen periode gingen de bloemen naar

- Ank van Beem op zondag 24 maart
- Ineke de Nies op zondag 31 maart
- Marianne van Beesd op zondag 7 april
- Erik Westhoek op zondag 14 april

Met vriendelijke groet, Frans Spaink

Uit de Kerkenraad

De toekomst na de Rank

Op zondag 21 april hebben we er met elkaar over gesproken. De kerkenraad denkt regelmatig na over hoe we onze gemeenteleden handvatten kunnen geven voor het maken van een keuze, voor zover zij daar behoefte aan hebben natuurlijk. Voor zondag 29 september konden we geen voorganger vinden. De kerkenraad heeft het voorstel om die zondag te gebruiken om in Katwijk en



omgeving een protestantse gemeente te bezoeken. U heeft waarschijnlijk zelf wel een idee bij welke gemeente u de sfeer zou willen proeven. Op zondag 6 oktober kunnen we dan weer een koffietafelgesprek houden en elkaar over onze bevindingen informeren. Hoe we

dit vorm geven is van later zorg. Ook zal de kerkenraad te zijner tijd aangeven hoe te handelen bij overschrijven naar een andere gemeente of lid van de PKN blijven en de eventuele keuze uit te stellen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op dit voorstel.

De kerkenraad



Speciale viering

Hemelvaartsdag



De komende tijd zijn er enkele bijzondere momenten waarvoor we uw aandacht vragen. Allereerst Hemelvaartsdag 9 mei. Evenals voorgaande jaren is er om 10 uur een korte dienst in de kapel van Overduin. Voorafgaande aan de dienst kan men deelnemen aan een wandeling,

verzamelen om 9 uur bij de parkeerplaats. Na afloop is er koffie, bij mooi weer buiten en anders in het restaurant van Overduin.

Van de Diaconie

Algemeen

Nog maar weer een keer aandacht voor de Voedselbank. Elke eerste zondag van de maand is er een extra collecte voor de Voedselbank. Het aantal personen dat een beroep doet op de Voedselbank stijgt nog steeds. Denk ook aan het sparen van koffiepunten! Het is mogelijk om punten te sparen die op koffiepakken van Douwe Egberts zitten. De Voedselbank kan deze bonnen inleveren en krijgt daarvoor koffiepakken die ze aan hun klanten kunnen uitreiken. De bonnen kunnen bij de collectetafel worden ingeleverd en de diaconie zorgt ervoor dat ze bij de Voedselbank komen.

Collecten voor mei

- 5 mei Noodhulp (KiA)
- 9 mei Kapel Overduin
- 12 mei Diaconie De Rank
- 19 mei Geen collecte (Pinksterdienst in Kaag)
- 26 mei Liliane fonds

5 mei Noodhulp (KiA)

Oekraïne: Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulp hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Zie ook: kerkinactie.nl/kerkoekraine

9 mei Kapel Overduin (Hemelvaartsdag)

Hoewel de nieuwe kapel van Overduin geopend is, zal er ook de komende jaren geld nodig zijn om deze kapel te onderhouden en De Rank collecteert enkele keren voor dit doel, ook op deze Hemelvaartsdag.

12 mei Diaconie De Rank

Bestemd voor algemeen diaconale verplichtingen en doeleinden. Hieronder verstaan we de administratieve kosten, het quotum, een maandelijks bijdrage aan Kinderen in de knel en giften aan instellingen die in noodsituaties een beroep op ons doen.

19 mei Geen collecte (Pinksterdienst in Kaag)

26 mei Lilianefonds

Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.

Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren we de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind. Zie ook de website www.lilianefonds.nl

Opbrengst collectes maart 2024

Hieronder staan de opbrengsten van de kerkdiensten in maart 2024. De giften die werden ontvangen op de bankrekening van de diaconie en werden geormerkt (dus aan een bepaald collectedoel toegekend) zijn in het betreffende collectedoel verwerkt.

3-mrt	Voorjaarszending (KiA)	71,00
10-mrt	Diaconie De Rank	86,50
17-mrt	Werelddiaconaat (KiA)	70,00
24-mrt	Dorcas Hulp Nederland	99,20
28-mrt	Unicef	161,50
31-mrt	Paascollecte (KiA)	115,00

Voor de Voedselbank werd in januari cash € 50 ontvangen en per bank € 10.

Voor algemene diaconale taken werd op de bankrekening € 58,00 ontvangen.

Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Namens de diaconie, Aaldert Onink

Van de PKN

Gebruikte postzegels: ze zijn nog altijd geld waard, ook al worden ze steeds minder gebruikt. Kerk in Actie en GZB zamelen daarom postzegels en ansichtkaarten in. Met de opbrengst ervan worden projecten van beide organisaties in het buitenland gefinancierd.



Van zegel naar zendingsproject

De ingezamelde postzegels komen terecht bij een team van vrijwilligers. Zij sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels

via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. De opbrengst komt terecht bij Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

- Alleen ansichtkaarten leveren geld op. Dat zijn enkele kaarten met op de achterkant ruimte voor een adres.
- Naast ansichtkaarten zijn specifiek welkom: geboortekaartjes, kaarten van Anton Pieck of Actie Kinderpostzegels. Daarnaast zijn zelfgemaakte kaarten welkom, zij worden verkocht als materiaal voor nieuwe zelfgemaakte kaarten. Voor deze categorieën kaarten geldt dat het ook dubbele kaarten mogen zijn. Deze kaarten graag apart verpakken.

Op de tafel bij de ingang staat een gekleurde doos, waarin u de postzegels en kaarten kunt deponeren. Thea van Vreedendaal verzorgt al jaren de distributie hiervan.

Bidden kun je op allerlei manieren.

Er zijn geen regels voor. Het hangt sterk af van jouw spiritualiteit: hoe jij God ziet en wat jij belangrijk vindt.

Als kind op school en in de kerk leerden we hoe we moesten bidden: met je handen gevouwen en je ogen dicht, héél stil zitten.



Maar dat past niet bij iedereen. Augustinus, kerkleraar uit de derde eeuw, noemde bidden: het toewenden van je hart naar God, met of zonder woorden. Deze uitleg geeft je ruimte voor allerlei vormen van bidden.

Wandelen

Voor mij is wandelen in mijn eentje de ultieme vorm van bidden. Als vanzelf openen alle zintuigen zich voor de prachtige schepping om mij heen. Ik geniet op dit moment van het langzaam verkleuren van de bladeren en het zachte herfstlicht. De natuur werkt verstillend en in het ritme van het lopen komt mijn drukke hoofd vanzelf tot rust. In die stilte kan er van alles gebeuren. Dankbaarheid komt vaak boven. Inzichten borrelen op. En soms blijft het zowaar helemaal stil in mezelf en dat ervaar ik als helend.

Kaars aansteken

In ons samengestelde gezin steken wij een kaars aan voor aanvang van de maaltijd. Wij hebben hele verschillende tradities rond opvoeding en geloof en dit was een vorm waar iedereen zich senang bij voelde. Ik wilde graag een moment van bezinning voordat wij op het eten aanvallen. Wij noemen een gebeurtenis of een naam waar wij een kaars voor willen aansteken. Even zijn wij ervan bewust dat er meer is dan het hier-en-nu en onszelf.

Spirituele boeken

Het lezen van een voedend, spiritueel boek ervaar ik ook als bidden. De tijd vliegt en soms voelt het of elke dag er hetzelfde uitziet. Lezen is dan even een pas op de plaats. Wat mij raakt, schrijf ik op in een speciaal notitieboek of in mijn dagboek. Het geeft steeds weer een nieuwe kijk op God, op de mensen om mij heen, op de schepping en hoe ik mijn leven kan leiden. Het leven voelt zo betekenisvoller.

Dankbaarheidsdagboek

Bewust elke dag stilstaan bij de bijzondere en mooie dingen in het leven. Ook als het leven even niet zo meezit. Het klinkt tegenstrijdig, maar juist dan dankbaarheid oefenen kan heel troostend zijn. Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Al is het iets kleins. Ik heb een speciaal dankbaarheidsdagboek en schrijf er regelmatig in. Er staan ook allerlei inspirerende tips en spreuken in. Hierdoor leef ik bewuster en gaan mijn ogen open voor al het moois dat mij gegeven is.

Zingen

Als ik zing, gaat mijn hart vanzelf open. Het helpt enorm tegen onrust en piekeren. Soms pak ik plots weer eens mijn gitaar en

zing ik de Israëlische liederen van toen wij daar woonden. Samen zingen kan ook heerlijk zijn. Juist als je de woorden niet zo kunt vinden. Met familie. Als je je kind (of je neefje) naar bed brengt. Bij hoogtijdagen of in de kerk. Bij het kampvuur. Het is moeilijk te beschrijven, maar het stroomt dan vol van binnen.

Creativiteit

Sommige mensen ervaren de meeste rust als ze schilderen. Vanuit een herinnering, een beeld, een thema. Iets creëren gebeurt vanuit een ander hersenhelft dan de rationele gedachten. Het is intuïtief en vraagt verbeeldingskracht. Ook dansen of toneelspelen rond een levensthema kan heel bevrijdend werken. Het geeft verdieping op een ander niveau waar eens niet je hoofd wordt aangesproken. Dansend bidden, biddend dansen, waarom niet?

Rebecca Schoon
theatermaker en columnist

Roosters

Ouderling

Diaken

05 mei	Coby van Duijvenboden	Lia Tjabringa
09 mei	Gem. leden Hemelvaartsdag	Geen diaken
12 mei	Henk de Mooij	Cocky Freke
19 mei	Geen Pinksterdienst op Kaag	Aaldert Onink
26 mei	Niek van der Perk	Martine Petitjean
02 juni	Kees Visser	Cocky Freke

Vervoersdienst

05 mei	Wim Leendertse	06 20447221
12 mei	Thea Sterk	071-4073711
19 mei	-----	
26 mei	Kees Visser	071-4026468
02 juni	Hannie Ouwehand	071-4027357

Gebed

Pinksteren Een gebed om de Geest

Wij danken U, Heer,
want U hebt ons gezegd:
'Ik laat jullie niet als wezen achter,
Ik kom naar jullie toe'.

Soms, toch, voelen we ons
vaderloos en moederloos alleen

Als uw hemel gesloten lijkt
en ons roepen terugkaatst.

Als onze vragen blijven hangen
in de wolken en onze liefde
geen antwoord vindt.

Als de stilte oorverdovend is.

Dan vragen we U:
kom opnieuw naar ons toe,
raak ons aan door uw Geest,
vul onze verlatenheid
met uw nabijheid

Dat wij weer weten:
U bent er,
zoals een goede vader, goede
moeder,
en wij zijn uw kinderen.

Amen



Moderamen	assessor, predikant	Ds. I.A. Padmos tel. 06-37431510 Julianalaan 31, 2159 LC Kaag imanpadmos19@gmail.com
	preses, ouderling	J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388 Zeehosplein 73, 2225 MJ Katwijk c.westhoek@gmail.com
	scriba, diaken	A. Onink tel: 4031533 De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg derankkatwijk@gmail.com
	Mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan scriba	
	ouderling, voorzitter college kerkrent- meester	H. de Mooij tel. 06-23976255 Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com
Ouderlingen	ouderling	J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388
	ouderling ledencontact	E. den Otter tel: 4022244 van der Meerhof 27, 2221 LA Katwijk emdottter@xs4all.nl
	ouderling kerkrent- meester	N. van der Perk tel: 4022649 Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg
	ouderling kerkrent- meester	H. Verhoog tel. 4077780 Pr. Hendrikkade 147, 2224JT Katwijk fam_verhoog@ziggo.nl
	ouderling	C. Visser tel: 4026468 Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk
	ouderling	R. van Vreedendaal tel: 06 53937414 Vliet ZZ.26, 2231 GJ Rijnsburg
Diakenen	voorzitter diaconie, PR en werving	F. Spaink tel. 06 11194525 Frans Halsstraat 10, 2231 BV Rijnsburg
	diaken	M. Petitjean, tel: 4022089 Commandeurslaan 12, 2223 BB Katwijk
	penning- meester	A. Onink tel: 4031533 De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg derankkatwijk@gmail.com
	diaken	C. Freke tel: 7851905 Patrijsstraat 10, 2225 PP Katwijk
	diaken	L. Tjabringa tel: 06 34015564 Johannes Vermeersingel 14 2231 BT Rijnsburg
Diaconie: Raborek. NL 37 RABO 0331816504 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente De Rank, Katwijk		

Financieel admini- strateur	algemene financiële zaken	H. de Mooij, tel. 06-23976255 Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften: NL14INGB0004239929 t.n.v. Herv. Gemeente "De Rank", Katwijk Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de ouderling van dienst. Vellen van 20 bonnen ter waarde van € 30,-
Koster	opname audio CD eredienst	M. Zuijderduijn, tel. 4025519 Zandbank 23, 2221 VZ Katwijk
Leden- administratie	cantor	C. van Delft, tel. 4012420 Asterstraat 11, 2223VG Katwijk
Roosters	organisten	cvandelft@hetnet.nl
	predikanten	Vacant
	algemeen	W. Spaink-Krijger, tel. 06 54334609
	koffie	E. van Duijvenbode-Hartog tel. 4013766
	bloemen	N. van Delft-Nelisse, tel. 4012420
Werkgroep zending en diakonaat		L. Visser tel. 4026468
PR		T. Sterk, tel. 4073711
Vervoersdienst		M. Jonker-van Beelen, tel 4072565

Erediensten

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur in de Aula van het Andreas College (lokatie Pieter Groen), 2221 SZ, telefoon 4024201.

Ingang: Helmburgweg 10 (Rijnsoever Oost)

- zingen uit Het Nieuwe Liedboek –Zingen en bidden in huis en kerk
- gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 2004
- ringleiding voor slechthorenden
- beluisteren van de erediensten via de website:
<http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/>
onder de knop *uitzendingen*
- kerk diensten volgen op www.kerkdienstgemist.nl Katwijk,
de Rank
- gespreksgroepen

Kerkenraad: de vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand in Overduin, Nachtegaallaan te Katwijk